

Spirituele boodschap vanuit de Christus-energie*.

*Deze channeling is vanuit het Duits vertaald door Judith Michels en Henk Janssen.
(www.janssen-michels.nl)

Trance-sessie op 30.06.2013 in Stuttgart door trancemedium Kathrin Knispel, in aanwezigheid van een groep van ca 10 personen die onderwerpen aanbracht waarover ze graag informatie wilde vanuit de spirituele wereld.

'Over de actuele ontwikkelingen, kansen en uitdagingen'

Omdat er op dit moment zoveel verandert, omdat zoals jullie het noemen er een nieuw tijdperk is aangebroken, er een energetische omslag plaatsvindt, daarom ben ik aanwezig om te geven.

Zo begeleid ik de mensheid vanaf het allereerste begin. Vandaag de dag bestaat mijn geven eruit dat ik door jullie heen kan werken. Als jullie je ook ter beschikking stellen, heb ik niet enkel één fysiek lichaam ter beschikking zoals voorheen, maar zelfs vele.

Ja, ik ben het; de Christus die vanuit zijn liefde nooit moe wordt om te geven. Ik begroet iedere ziel die een open hart heeft, en een open Geest, en bereid is te ontvangen.

Ik geef jullie allen mijn zegen, God's groet en zegen. Jezus Christus heet jullie welkom en dankt jullie ervoor dat ik met jullie samen mijn liefde mag delen, kan vermeerderen op aarde.

Het is een bijzonder tijdsaspect zoals ieder van jullie ervaren heeft.

Wat nemen jullie in jezelf waar, wat ervaar je? Het is een tijd die jullie er ook sterk op wijst dat het belangrijk is om je steeds in jezelf te verankeren.

Zonder meer zijn er sterrenbeelden, energieën van buiten die jullie beïnvloeden, die bewerken dat jullie je gaan bezighouden met datgene wat sterk in jullie zelf aanwezig is. Nog meer dan in het verleden.

Uit het diepste van het diepste van je ziel komt er iets omhoog. Veel was lange tijd vergeten, zelfs niet meer bewust. Aan de ene kant is het enkel een proces dat veel mensen op zichzelf terugwerpt. Ze zijn heel intensief met hun thema's bezig, hun oeroude thema's, gevoelens, geloofsovertuigingen en conditioneringen. Uiterlijk lijkt het alsof er velen, meer dan in het verleden, zelfzuchtig of zelfs egoïstisch zijn, soms zelfs een eenzame strijder lijken. Dat is ook de uitdaging van dit proces, zichzelf niet daarin te verliezen, zich weer enkel alleen maar met zichzelf bezig houden.

Desondanks is het van belang dat zelfs diegenen die menen dat ze al zo lang, zoveel aan zichzelf gewerkt hebben, het volkomen eerlijk aan kijken en bereid zijn alles naar boven te laten komen. Het is alsof het bezinsel van alles wat je als ziel in de loop van je levens ervaren en verzamelt hebt, zich nu toont. Enkelen van jullie zullen het gemerkt hebben. De gevoelens zijn sterk, het gaat op en neer, er is een grotere intensiviteit dan in het verleden. Benut aub deze mogelijkheid, accepteer alle hulp, ben bereid dit alles nu te helen. Vindt jezelf waardevol genoeg om je van deze 'bodemschat' te bevrijden! Kijk niet op de eerste plaats buiten jezelf, naar wie schuld heeft, waar het vandaan komt. Reageer je zelf nog op het een of ander, dan speelt het dus nog in jezelf!!

Net zo belangrijk is het dat jullie ook je lichaam volledig bewust accepteren. Ik weet, hoe velen van

jullie daarover al een bewustzijn hebt ontwikkeld. Maar de vraag is of jullie de bestaande beperkingen, de wijze waarop je tot nu toe naar de dingen keek, met dit bewustzijn kunt overstijgen.

Zoals zich op emotioneel vlak zeer krachtig, ogenschijnlijk oeroude thema's tonen die niet meer te onderdrukken zijn, tonen zich ook op lichamen vlak veel thema's, ziektes en onverdraaglijkheden. De lichamen reageren niet meer helemaal zoals jullie het gewend waren. Sommige mensen staan er zelfs bij, kijken ernaar en verwonderen zich erover. Met name het immuunsysteem is uitgedaagd en er vinden veel veranderingen plaats in het functioneren van de klieren.

Accepteer jullie lichaam en stel je het lichaam voor als een kleine aarde, dát deel van de aarde dat jullie als de ziel die je bent, onder je hoede is gesteld.

En alles wat jullie voor je lichaam doen, doe je tegelijkertijd voor deze aarde, mits je het vanuit een dienovereenkomstig bewustzijn ontwikkelt.

Het gaat er in deze tijd om, en dat staat echt als een paal boven water, om het afbreken van oude structuren, oude bekrompenheid, oude concepten en oude systemen. Dat betekent enerzijds de lichamelijke veranderingen die jullie al konden vaststellen, anderzijds echter ook, dat jullie op het punt van healing ook de mogelijkheid hebt om de huidige mogelijkheden ver te overstijgen. Op dat punt kan een ieder jullie de kwaliteit van dit tijdsaspect benutten. Het hangt er van af, hoezeer jullie je hierin in durven te voegen, zelfs een andere vorm hebt aangenomen en niet bang bent voor een echte structurele verandering.

Zo verandert er ook het een en ander in de manier van denken. Ook hier doet zich de mogelijkheid voor om werkelijk jullie tot nu ontwikkeld wereldbeeld te verlaten. En heb ik niet steeds weer op deze weg geweest? De mensheid houdt echter vast aan de ogenschijnlijk geldende natuurwetten, aan dat wat het lichaam ogenschijnlijk nodig heeft, hoe de mensen functioneren. Ook op het gebied van het denken, met name op het gebied van het denken komt veel in beweging. Aan de ene kant zullen jullie ermee geconfronteerd worden, dat er velen zijn die met versterkte kracht de aan oude wereld, de oude overtuigingen proberen vast te houden, en die zelfs te verdedigen. Aan de andere kant kunnen jullie waarnemen hoe er steeds meer mensen zijn, die de moed hebben om met hun denken bestaande begrenzingen te overstijgen. Het zou wenselijk zijn als ieder individu zichzelf de vraag stelt; waar ligt mijn grens? Op welk gebied hou ik vast aan hetgeen ik denk te kennen, op welk gebied hou ik vast aan mijn ervaringen vanuit het verleden? Daarop zullen zich velen met verhalen melden, met de meest uiteenlopende concepten en ideeën. En velen hebben er belang bij om de mensen te leiden. Ze hebben een uitgesproken wijze raad voor deze of gene. Daarbij komt het werkelijk aan op onderscheidingsvermogen. En op menig punt zal het zeker niet gemakkelijk zijn, want menigeen zal opstaan en gouden bergen beloven en wil de mensen de weg wijzen. Kijk goed uit, en kijk vooral naar de wijze waarop diegene zelf zijn leven leidt. Leeft hij de waarheid die hij verkondigt, is hij zelf het levende voorbeeld?

Wat zich ook ontwikkelt, en met name doordat de systemen afbrokkelen, is het systeem wat jullie zelf zijn en zich op verschillende manieren opent, en dat jullie vaardigheden om waar te nemen zich nog verder zullen ontplooien. En daarmee hebben jullie ook het instrument in handen om in te voelen, op te merken hoe het je vergaat in het contact met de een of de ander. Zo eenvoudig is het. Is iets vermoeiend, of raak je er juist door verward, neem dan daarvan afstand.

Het allerbelangrijkste is hoe dan ook, dat jij je juist eerder met hart en ziel tot je eigen geestelijke helpers wendt, je wendt tot de de heersers van deze hemelse wezens die een Goddelijke plicht en opdracht hebben, en Hen volgt, dan dat je andere mensen achteraloopt. Als je je steeds opnieuw met hen verbind, zullen jullie een vorm van gelatenheid en neutraliteit ontwikkelen tegenover al datgene wat zich rondom jullie afspeelt, ongeacht wat er geroepen of geleefd wordt.

Deze tijd veroorzaakt dus grote veranderingen in een ieder van jullie. Het is een uitdagende tijd, maar ook een tijd van wonderbaarlijke mogelijkheid, om fundamenteel iets in het eigen aardse leven, de tot nu toe ontwikkelde manier van voelen en denken, te kunnen veranderen. Daardoor is een andere manier van handelen mogelijk.

De geweldige mogelijk bestaat om een kwantumsprong te maken in hetgeen jullie de persoonlijkheidsontwikkeling noemen.

En deze krachtige innerlijke ontwikkelingen, deze interne discussie met je hogere Zelf veroorzaakt natuurlijk ook spanningen, sterke frictie in het Wij, in de relatie tot anderen. Ook dat gaan jullie meemaken. De mensen 'schuren' zich krachtiger aan elkaar. Ja, je zou het al kunnen zien. Met name echter toont zich de frictie tussen het mannelijke en het vrouwelijke op aarde. Daarbij gaat het erom dat de vrouwen, maar ook de mannen opnieuw in hun kracht komen. Hoe dan?, was jullie vraag. Kijk naar de verwondingen en hou je bezig met datgene wat eigenlijk bedoeld wordt met het Goddelijke vrouwelijke aspect en het Goddelijke mannelijke aspect.

Zolang het bewustzijn uitsluitend in het aardse verankert is, in de aardse persoonlijkheid dus, zal er werkelijk een probleem zijn, om healing, gelijkwaardigheid, zelfs één-zijn, tussen het mannelijke en vrouwelijke aspect te bewerkstelligen.

Je kunt het meteen waarnemen. Zodra jullie vanuit jullie persoonlijkheid met elkaar verbonden bent, en je van daar uit identificeert, kun je je zeer snel onderdrukt, verwond, verkeerd begrepen, niet geliefd en niet geaccepteerd voelen.

Verbinden jullie je echter vanuit een spirituele manier van zijn, met de zielen die jullie zijn, met het Goddelijke Kind, met het Goddelijke 'Ik-Ben' dat jullie zijn, dan ziet alles er opeens heel anders uit. Enkel wanneer het bewustzijn op deze manier verankerd is, is healing mogelijk. En precies deze polariteit wil geheeld worden. Regelmatig al, werd er over polariteit en het oplossen van polariteit gesproken. Toont polariteit zich op deze aarde niet het aller- duidelijkste in het mannelijke en het vrouwelijke? En iedereen die bereid is om heel eerlijk naar zichzelf te zijn, en de verantwoordelijkheid neemt voor het eigen vrouw-of man-zijn, die bereid is om de eigen verwondingen aan te kijken en bereid is dit te helen, die levert een enorm actieve bijdrage om eindelijk deze polen tot een eenheid te brengen. En maakt het tevens mogelijk om het nieuwe te creëren, om een nieuwe werkelijkheid te laten ontstaan waarbij het vrouwelijke en het mannelijke één is, elkaar nodig heeft en aanvult.

Wat zou de aarde zijn zonder zon? Stel dat de zon nergens zijn leven kon schenken met de Geest die ze uitzendt, Leven voortbrengend, Geest in materie, in het 'Zijn' brengend, dan zou de aarde niet bestaan. En degene die zich liefdevol, helend, reinigend met de aarde bezighoudt, werkt tegelijkertijd aan de heling van het vrouwelijke aspect. En degene die zich vanuit zijn hart voor het Geestelijke opent, zich voor de Wijsheid opent en deze ontvangt en op de best mogelijke manier verspreid, die sterkt en heelt het mannelijke aspect.

Er is mij veel aan gelegen om jullie juist in deze fase te vragen het 'Wij' te zoeken, het binnen te laten komen, het te leven. De makro-kosmische universele invloeden van buiten af, bewerkstelligen onmiddellijk de sterke individualisering. Beduidend meer dan voorheen verbinden de mensen zich dus met hun 'Ik', in discussie met hun unieke individualiteit.

En juist in deze fase in het van groot belang het 'Wij' te leven, er heel bewust voor te kiezen, het te koesteren en te verzorgen, het net zoals een plant te laten groeien. Benut ieder moment om je daarmee bezig te houden! Wees diegene die steeds ruim van hart is om zodoende de hand te reiken, te vergeven, jouw ding te doen zodat 'gemeenschapszin' toch weer mogelijk is. Vanuit het 'Wij' is een vorm van werken mogelijk die niet mogelijk is vanuit je eentje. En zoek aub ook het 'Wij' in alle processen waarbij je aan jezelf werkt. Zoek de hulp van anderen. En zie je, hoe ieder met zijn eigen thema's bezig is, en geef je hem dan ook die hulp, dan is dat volkomen in overeenstemming

met de Christuskracht. Iedereen, die denkt dat hij het liever op zijn eigen manier doet, of dat hij alles op zijn eigen houtje kan oplossen, leeft in een illusie en niet in het 'Wij'. Want ik kwam, en ik ben er nog steeds, om jullie op het 'Wij' te wijzen, om het 'Wij' te leven, het te stimuleren, het 'Wij' tot de enige waarheid en werkelijkheid op aarde te maken. Het 'Wij', dat dan de eenheid met God is, met alles wat er is.

Ook in de buitenwereld zullen er sterke veranderingsprocessen plaatsvinden. In het verleden hebben de systemen al eerder gewankeld, en de politieke systemen zullen nog meer aan het wankelen raken. Dit jaar al, zal er veel beweging op aarde zijn. Maar ook daarna zal het nog doorgaan. Ook hier toont zich dat er aan de ene kant een sterk streven bestaat om weer meer in de individualiteit te gaan, in de afscheiding te gaan, een grotere zucht naar afgrenzing, naar het prevaleren van het eigen belang. Daartegenover staat het streven naar het 'Wij', naar de gemeenschappelijkheid. Maar niet iedere gemeenschap, of unie is automatisch de juiste. Als jullie beginnen om overal vanuit je eigen werk- en leefwereld je eigen voorbeeld te leven, te versterken en te vermeerderen, dan lever je de juiste bijdrage aan de Geestelijke Gemeenschap, aan het eenduidig richting geven van het gemeenschappelijk Geestelijke. Blijf ontspannen bij alle grote politieke onrust, ga niet mee in de energie van strijd en gekibbel.

Ook op het gebied van het geloof wordt er geageerd. Het bewustzijn van de mensen maakt dat het eruit ziet alsof het ene geloof het andere tegenspreekt. Wie echter in een verhoogd bewustzijn verkeerd, zich werkelijk opent, onbevooroordeeld vanuit een open geest kan schouwen, die zal kunnen waarnemen hoe wij allen, zoals we door God gezonden zijn, gemeenschappelijk aan deze aarde werken.

Sommige grote zielen, hoge lichtwezens zijn in de loop der tijd gestuurd om via het geloof, de een of andere kracht of energie, op aarde in het menselijk bewustzijn te verankeren. Jullie zijn dus degenen die open zijn, die de beperkingen en begrenzingen, het buitensluiten overwinnen.

De ontwikkelingen sturen steeds meer aan op het openbreken van bestaande structuren. Op politiek vlak, zoals ik al eerder meldde, maar ook economische structuren komen in beweging. Met veel weerstand wordt geprobeerd dit tegen te houden. Wat in het verleden nog mogelijk was, zal in de toekomst niet meer kunnen. Tot ver in het nieuwe jaar (2014) zullen nog meer, en deels ook nog grotere economische crisissen ontstaan, en een verdere ineenstorting van het financiële systeem.

Terwijl de ene helft op de verkeerde manier probeert te behouden wat er is, zijn er steeds meer zielen die nieuwe visies aandragen. Het is echter juist met die grote brede visies helemaal nog niet zo gemakkelijk. Ook dat is iets wat jullie wel gemerkt zullen hebben. Het in de verre toekomst plannen, het doelgericht volgen van een idee, van een beeld zoals we dat vroeger deden, wordt steeds moeilijker. Stop ermee! Dat was de oude manier van creëren en zich organiseren. Jullie hebben doelgerichtheid, echter de complete en absolute doelgerichtheid op de waarheid van God, op de liefde van God, koester die doelgerichtheid om Geestelijke waarheid te leven en Goddelijke waarden te belichamen.

Daarnaast wordt jullie gevraagd om in het handelen op aards vlak met betrekking tot organisatie en ontwikkeling, open en flexibel te zijn. Slechts het verstand heeft daar moeite mee. “Ik moet toch plannen maken, ik moet me toch een doel schetsen?” En het is ook noodzakelijk om deze vroegere visioenen en voorstellingen ten dele aan te kijken en zich af te vragen; “wie in mij, wie in mij had dit visioen, deze ideeën. Was het mijn Ego of was het het Goddelijke in mij?”

En het is wenselijk dat een ieder goed kijkt naar waar het een en ander in elkaar overgevoeld is. Werd het door het Ego ingekleurd, of waren het impulsen van de ziel? Het verstand en gevoel zijn vandaag de dag geïrriteerd geraakt omdat men niet meer in staat is zich aan de plannen van de nabije toekomst te kunnen houden. Het is een buitengewone mogelijkheid om zich nu echt met hart en ziel te wenden tot, zich te laten leiden door de Geest, door de Geestelijke leiders en helpers.

De toekomst brengt verder ook nog met zich mee, dat we nog krachtiger en directer, door verschillende kanalen geïnspireerd worden door Geestelijke waarheden. Echter diegene die stopt met te geloven dat de aardse persoon plannen moet maken, moet zorgen en organiseren, diegene die zich werkelijk aan goddelijke leiding overgeeft, op de eigen ziel en zijn eigen goddelijke 'IK Ben' vertrouwt, die zal meemaken hoe zich dingen voordoen die zelfs niet eens gepland zouden kunnen worden!

Desondanks is het geen tijd om af te wachten en te volharden. Vandaag de dag gaat het erom de verstaalslag te maken. Het gaat er niet enkel meer om, om te weten hoe het zit, het te begrijpen, zichzelf iets te wensen en te willen. Het gaat er echter om het te léven! Leef alsjeblieft!!! Omdat zich nu echt iets nieuws ontwikkelt, omdat het nu echt een unieke en geweldige kans is, omdat de oude structuren tot op de fundamenten afgebroken worden is het plannen, het hebben van een toekomstvisie moeilijker geworden. Want jullie hebben nog steeds een manier van kijken vanuit beelden die afkomstig zijn uit het verleden, evenals jullie voorstellingsvermogen samenhangt met oude ervaringen. Het nieuwe wil echter niet meer binnen de kaders van het verleden ontstaan.

De fundamenten zullen tot op de grond toe worden verscheurd en dat zal deze aarde ook iedere keer weer op haar grondvesten doen schudden. Ja, ze zal blijven reageren met haar natuurkrachten. Ook de aarde zelf wordt geraakt door deze diepgrijpende verandering van vorm en structuur.

Het raakt degenen die in de angst gaan en die in alle veranderingen enkel slechte ontwikkelingen zien. Diegenen die het echter begrijpen, die weten dat het op een andere manier niet mogelijk is om iets anders te laten ontstaan, die weten dat die muren geslecht móeten worden, die zullen blij zijn. Onderzoek dus bij jezelf of je zelf ook bereid bent om iedere muur in jezelf af te breken. Niet dat je meteen alle muren hoeft af te breken. Het gaat er echter om dat je de bereidheid en openheid moet hebben. Op welke vlakken leef je nog steeds wat je altijd altijd al geleefd hebt? Voor menigeen zullen de concrete uiterlijke levensomstandigheden ook werkelijk in beweging komen. Op het gebied van werk en huisvesting, op het economische en financiële vlak, vooral echter op het intermenselijke vlak. Ieder individu heeft het recht te kunnen beslissen of deze crisis, deze verandering die het universum veroorzaakt, samen met de Geest van alle zielen en wezens op aarde, voor hem iets positiefs is en een zegen brengt of niet.

Kies alsjeblieft broeders en zusters, kies, wat jullie toekomst. Kies voor de vreugde die het brengt om iets nieuws op te bouwen, kies voor de liefde, het 'Wij'. En wij, diegenen die jullie vanuit de Geestelijke wereld begeleiden, zullen eenieder die ernaar zoekt, die het precies uitzoekt, die zich alleen nog maar intensiever met het een of andere thema wenst bezig te houden, wij zullen diegene ook antwoord geven, want jullie zijn degenen die de ontwikkelingen op deze aarde in directe zin vormgeven. Ben je bewust van deze verantwoordelijkheid. Daarom verzoek ik jullie om als broeders en zusters naast mij te komen staan.

Stem je steeds weer af en veranker je in mij, veranker je in de helpers die bij je zijn, die door God gestuurd zijn, veranker je je in je eigen ziel. Want in deze roerige tijden bestaat het gevaar zich ook gemakkelijk te verliezen, heen en weer geslingerd en in verwarring gebracht te worden. Afleiding, manipulatie, het zich in illusies verliezen, is in deze tijden zeker mogelijk. Verbind je echter steeds weer, en hou ook van je aardse persoonlijkheid die je als geschenk gekregen hebt, dan heb je niet zo'n last van al die ontwikkelingen. Er zullen diverse profeten opstaan. Wees alert. Wie echter de liefde, de echte liefde van de Goddelijke wetten volgt, die kan helemaal niet verdwalen of verloren lopen. Integendeel. Jullie die hier aanwezig zijn, hebben mij jullie bereidheid en doelgerichtheid getoond. Bij iedereen ben ik met mijn liefde aanwezig, bij jullie ben ik ook met mijn kracht aanwezig. En omdat dit zo'n roerige tijden zijn, en omdat het bij deze ontwikkelingen vaak zelfs moeilijk is om helder te blijven, geven we extra aan diegenen die de helderheid zoeken, aan diegenen die naar een hoger bewustzijn willen groeien. Laten we samen iets nieuws opbouwen.

Nog een keer vraag ik om de bestaande beperkingen van jullie manier van voelen, en de beperkingen van jullie manier van denken, van jullie voorstellingsvermogen, op te lossen. Laat het

nieuwe toe. En het is te hopen dat een ieder deze waarheid mag gaan leven, want enkel praten en schrijven hierover heeft geen zin.

Heb ik het jullie niet laten zien, geleerd, om over grenzen te gaan? Wat zijn natuurwetten? Jullie schrijven nieuwe wetten. Wacht dus niet op wat de toekomst brengen zal, welke visioenen uit zullen komen, ben echter zelf de toekomst. Op dit moment heb ik mijn woorden uitgesproken, woorden om jullie het te laten begrijpen. Er is echter nog iets volstrekt anders, er is nog iets veel groters wat naar jullie toegestroomd. Allemaal hebben jullie de energie gevoeld, en via jullie werkt ze verder en waaiert uit naar anderen. Laten we samen geven!

Kom naar buiten, laat jezelf zien. Het is heel eenvoudig. Breng naar buiten wat de waarheid van je hart is. Waar zijn jullie bang voor? Lééf op de eerste plaats deze waarheid, zichtbaar, voelbaar, hoorbaar voor iedereen om jullie heen. Mijn kracht is bij jullie.

Mijn zegen , de Zegen van God, mijn dankbaarheid en vreugde voor het feit, dat jullie net zoals ik dragen en geven. Jullie houden net zo van deze aarde als ik ervan hou. Laten we samen ervoor zorgen dat het een nog groter lichtvoller oord wordt. Broeders en zusters, jullie krijgen God's zegen.

Naschrift door Kathrin Knispel.

Steeds duidelijker wijst de Geestelijke wereld erop dat deze boodschappen veel meer zijn dan een feitelijke informatie overdracht. Wie met een open hart leest, en niet met zijn intellectuele verstand valt iets nog veel groters ten deel. Als je het geschrevene in meditatieve staat leest en laat doorwerken, kunnen zich in jouw bewustzijn nieuwe dimensies openen. De woorden zijn dragers van de hoge Geestelijke energie die in deze ruimte was (In Stuttgart, waar de channeling georganiseerd is) als je dit beseft en vanuit dat bewustzijn leest, dan zul je de energie kunnen opnemen en voor je laten werken.

De Geestelijke wereld heeft alle zoekenden aangeboden om met betrekking tot de genoemde onderwerpen verdiepende boodschappen te geven.

Ik zelf ben er in geïnteresseerd om door middel van Geestelijke zienswijzen dieper in de verschillende thema's te duiken en daarom neem ik het aanbod van de Geestelijke wereld graag aan en zal jullie daarvoor t.z.t uitnodigen.